

# Κώστας Λεμονίδης - Κάπως Αμήχανα

## 1. Παντοτινά δικός σου

(Μουσική/Στίχοι: Κώστας Λεμονίδης)

Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί  
Μέσα σου βλέπεις κι ακούς μιά φωνή  
Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις  
Μαθαίνεις το δρόμο και δεν σε βρίσκει κανείς

Παντοτινά δικός σου, μικρή μου θεά  
Κλέβω απ' το φως σου και λάμπω ξανά  
Κλέβω απ' το φως σου και λάμπω ξανά  
Παντοτινά δικός σου, μικρή μου θεά

Μαθαίνω ποιος είσαι, δουλεύω σκληρά  
Στο δρόμο κοιτάζω, τα τζάμια θαμπά  
Ακούω τι κάνεις και ξέρω πως ζεις  
Θα μάθω το δρόμο που δε βρίσκει κανείς

Παντοτινά δικός σου, μικρή μου θεά  
Κλέβω απ' το φως σου και λάμπω ξανά  
Κλέβω απ' το φως σου και λάμπω ξανά  
Παντοτινά δικός σου, μικρή μου θεά

Όμορφη μέρα, μου δίνει χαρά  
Παίρνω απ' το φως σου κι ανάβω φωτιά  
Η ώρα περνάει, στέκομαι στο σκαλί  
Η ψυχή μου πετάει, έρχομαι στη στιγμή

Παντοτινά δικός σου, μικρή μου θεά  
Κλέβω απ' το φως σου και λάμπω ξανά  
Κλέβω απ' το φως σου και λάμπω ξανά  
Παντοτινά δικός σου, μικρή μου θεά

## 2. Νυστάζω απλώς

(Μουσική/Στίχοι: Κώστας Λεμονίδης)

Μόλις έπεσα απ' το κρεβάτι  
Μη με σπρώχνεις χασμουριέμαι  
Δεν άνοιξα ακόμα μάτι  
Άσε με λίγο ακόμα, ονειρεύομαι

Στέκεις μπροστά μου θολός  
Και το μέσα μου τρομάζει  
Με κοιτάς βλοσυρός  
Κι η ψυχή μου αναστενάζει

Σβήσε το φως  
Λίγα λεπτά ακόμα και θα σηκωθώ

Νυστάζω απλώς  
Κοιμάμαι συνεχώς, σα να 'μαι σε κώμα

Το ταβάνι κοιτώ  
Στ' όνειρο μου βρίσκομαι ακόμα  
Το ρολόι ξεχνώ  
Στη δουλειά δεν πάω, είμαι πτώμα

Σβήσε το φως  
Λίγα λεπτά ακόμα και θα σηκωθώ  
Νυστάζω απλώς  
Κοιμάμαι συνεχώς, σα να 'μαι σε κώμα

είσαι μπροστά μου θολός  
Και το μέσα μου τρομάζει  
Με κοιτάς βλοσυρός  
Κι η ψυχή μου αναστενάζει

Σβήσε το φως  
Λίγα λεπτά ακόμα και θα σηκωθώ  
Νυστάζω απλώς  
Κοιμάμαι συνεχώς, σα να 'μαι σε κώμα

### **3. Ξημέρωμα**

(Μουσική/Στίχοι: Κώστας Λεμονίδης)

Ξημέρωμα φτάνει, αγγίζω τη γη  
Την ανάσα σου ακούω και λουφάζω εκεί  
Χρώμα γαλάζιο και μωβ απαλό  
Ο αέρας φυσάει, ιδέες στο μυαλό

Στο ρούχο σου ψάχνω, για να σε βρω  
Το σκέπασμα μυρίζω, για να σε φανταστώ

Ωρα δύσκολη μοναχική  
Γεμίζω λέξεις το χαρτί  
Ωρα δύσκολη μοναχική

Νύχτωσε πάλι, ρουφάς τη σιωπή  
Στα μάτια με κοιτάξεις κι ανοίγεις το κουτί  
Τ' αστέρια στο ταβάνι και το καθιστικό  
Η εικόνα σου φέρνει χρώμα και φως

Ωρα όμορφη, ώρα ζεστή  
Γεμίζω νότες το χαρτί  
Ωρα όμορφη ώρα ζεστή

### **4. Σκόνη**

(Μουσική/Στίχοι: Κώστας Λεμονίδης)

Μονάχος ξεκινάς  
Φιλαράκι μου αδιάφορο  
Πίσω δεν κοιτάς  
Δίχως χθες δίχως αύριο

Σκόνη πίσω σου αφήνεις  
Σκεπάζεις τα προβλήματα  
Δρόμο παίρνεις δρόμο αφήνεις  
Όπου να' ναι δίχως χρήματα

Στο δρόμο συναντάς  
Κολλητούς δίχως όνομα  
Σου κρατούν συντροφιά  
Σου ζεσταίνουν τ' απόγευμα

Σκόνη γύρω σου σηκώνεις  
Κρύβεσαι απ' όλους κι εκεί  
Μια στιγμή θα χαλαρώσεις  
Κι αρχίζεις ταξίδι στη γη

Τώρα τον κόσμο γυρνάς  
Κι επιστρέφεις το χάραμα  
Κόσμο συναντάς  
Και σε παίρνουν τα κλάματα

Σκόνη πάνω τους ρίχνεις  
Τους θάβεις βαθειά μες τη γη  
Ούτε λεπτό δεν θ' αργήσεις  
Και πάλι απ' την αρχή

### **5. Το τραγούδι της Βροχής** (Μουσική/Στίχοι: Κώστας Λεμονίδης)

Το τραγούδι μου μιλάει για τη βροχή  
Τη βροχή στο τζάμι, τη σιωπή  
Τη βροχή στο τζάμι, τη σιωπή  
Το τραγούδι μου μιλάει για τη βροχή

Όλοι προσπαθούν να μη βραχούν  
Την ομπρέλα στο χέρι σφιχτά κρατούν  
Όλοι προσπαθούν να μη βραχούν

Το τραγούδι μου μιλάει για τη φωτιά  
Τη φωτιά, το πάθος, τη χαρά  
Τη φωτιά, το πάθος, τη χαρά  
Το τραγούδι μου μιλάει για τη φωτιά

Όλοι προσπαθούν να μη καούν  
Τη φωτιά απ' απόσταση κοιτούν  
Όλοι προσπαθούν να μη καούν

Το τραγούδι μου μιλάει για θάλασσα  
Την ορμή, τη δίνη, τα νερά  
Την ορμή, τη δίνη, τα νερά  
Το τραγούδι μου μιλάει για θάλασσα

Όλοι προσπαθούν να μην πνιγούν  
Στα ρηγά μαθαίνουν να κολυμπούν  
Όλοι προσπαθούν να μην πνιγούν

## **6. Μόνος στη πόλη**

(Μουσική/Στίχοι: Γιάννης Ράπτης)

Ψυχρός αέρας τα πλοία σου τα παίρνει μακριά  
Ακόμα μια φορά  
Σ' αφήνει μόνο, χαμένο μες το φόβο ξανά  
Μιλάς ψιθυριστά

Γυρνάς μόνος στην πόλη  
Ν' αλλάξεις θες τη ζωή σου όλη  
Κι αυτό το βράδυ σε σφάζει σε τρομάζει  
Μα κοίτα τώρα μοιάζει, να φεύγει μακριά

Σκυφτός στο δρόμο μιας άνοιξης τη μέρα ζητάς  
Την άσφαλτο κοιτάς  
Μοιάζει ποτάμι που πάει να σε τρελάνει, γυρνάς  
Το βλέμμα σου μακριά

Γυρνάς μόνος στην πόλη  
Ν' αλλάξεις θες τη ζωή σου όλη  
Κι αυτό το βράδυ σε σφάζει σε τρομάζει  
Μα κοίτα τώρα μοιάζει, να φεύγει μακριά

Κάτι , κάπου σε ζητάει  
Και λες ψιθυριστά, πως η αγάπη πονάει  
Μα κοίτα ξαφνικά  
Γυρνάς σελίδα νέα παίζεις πια παρτίδα  
Κι όλα τώρα μοιάζουν μαγικά

## **7. Ξέχασα**

(Μουσική: Κώστας Λεμονίδης / Στίχοι: Ευγένιος Γιαρένης)

Ξέχασα τον ήλιο κοιτώντας το πρόσωπο σου  
Ξέχασα τον ουρανό στα μάτια σου τα γαλανά  
Ξέχασα τους φίλους μες την αγκαλιά σου  
Και βρήκα την αλήθεια μέσα στα φιλά

Ξέχασα το φως στη λάμψη της ματιάς σου  
Ξέχασα τη θάλασσα στο γέλιο σου το καθαρό  
Ξέχασα τους ποιητές στ' αυλάκια του μυαλού σου

Λαβύρινθος οι σκέψεις σου και δεν μπορώ να βγω

Τώρα τρέχεις και φεύγεις  
Μη! Γύρνα πάλι κοντά μου  
Έλα κλάψε αν θέλεις  
Να ξέρεις πως θα σε νοιώσω

Ξέχασα το φως στη λάμψη της ματιάς σου  
Ξέχασα τη θάλασσα στο γέλιο σου το καθαρό  
Ξέχασα τους ποιητές στ' αυλάκια του μυαλού σου  
Λαβύρινθος οι σκέψεις σου και δεν μπορώ να βγω

Τώρα τρέχεις και φεύγεις  
Μη! Γύρνα πάλι κοντά μου  
Έλα κλάψε αν θέλεις  
Να ξέρεις πως θα σε νοιώσω

## **8. Πτήση 02**

(Μουσική/Στίχοι: Κώστας Λεμονίδης)

Μαθαίνω να πετώ  
Ψηλά στον ουρανό  
Πέφτω απ' το γκρεμό  
Ανοίγω τα φτερά μου  
Και ξεκινώ

Πέφτω στο νερό  
Και σε βράχο απόμερο  
Γλάρους συναντώ  
Ανοίγω τα φτερά μου  
Και μαζί τους πετώ

Ήρθες από μακριά  
Αστέρι του βοριά  
Στου ποταμού τα νερά  
Λάμπει η λευκή σου ομορφιά

Αστέρι μου βορινό  
Μου φέγγεις όταν πετώ  
Ανοίγω τα φτερά  
Και με το φως σου πετώ

Κοιτάζω από ψηλά  
Πόλεις και χωριά  
Ψάχνω να σε βρω  
Ανοίγω τα φτερά μου  
Και ξεκινώ

## **9. Καλοκαίρι**

(Μουσική/Στίχοι: Κώστας Λεμονίδης)

Του ανέμου φιλιά, της θάλασσας τα κύματα  
Νότα γλυκιά, λόγια ερωτικά και συνθήματα

Αχ καλοκαίρι ,με μαύρα γυαλιά  
Αχ καλοκαίρι, τον ήλιο κοιτάς

Τα λόγια φωτιά, αμήχανα βοηθήματα  
Φρούτα εξωτικά, μεθυσμένα βήματα

Αχ καλοκαίρι, με μαύρα γυαλιά  
Αχ καλοκαίρι, τον ήλιο κοιτάς

Καφές ελληνικός στο γκαζάκι  
Τσιγάρο βαρύ στο τασάκι

Φώτα χλωμά, φεύγεις ξανά  
Άραγε, θεέ μου, ο χειμώνας πως περνά

Αχ καλοκαίρι, με μαύρα γυαλιά  
Αχ καλοκαίρι, θα'ρθεις ξανά

## **10. Για τον Ηλία**

(Μουσική: Κώστας Λεμονίδης)

Ορχηστρικό